

## Συνέντευξη

*-Παπά έχω μια εργασία στο σχολείο για την κατεχόμενη Κύπρο και θα ήθελα να μου δώσεις κάποιες πληροφορίες αφού είσαι από το κατεχόμενο Ριζοκάρπασο. Μίλησε μου για τα παιδικά σου χρόνια στο Ριζοκάρπασο.*

-Όταν ήμουν μικρός το πρωί πήγαινα στο σχολείο και το απόγευμα πρόσεχα τα ζώα. Τα παιδιά τότε βοηθούσαν τους γονείς τους στις δουλειές.

*-Με ποια επαγγέλματα ασχολούνταν οι άνθρωποι πριν την εισβολή;*

-Στο χωριό μου οι άνθρωποι ασχολούνταν με τη κτηνοτροφία, τη γεωργία και το ψάρεμα.

*-Ποιες εκκλησίες και μοναστήρια υπάρχουν στην περιοχή του Ριζοκαρπάσου;*

-Υπάρχει ο Άγιος Σέργιος, η Αγία Τριάδα και το γνωστό μοναστήρι του Αποστόλου Αντρέα.

*-Μίλησε μου για το μοναστήρι του Αποστόλου Αντρέα, το πανηγύρι που γινόταν τη μέρα που γιόρταζε, αλλά και για τη σημασία που είχε για τη γύρω περιοχή:*

-Κάνανε μεγάλο πανηγύρι στη γιορτή του Αγίου, 30 Νοεμβρίου. Έρχονταν άνθρωποι από όλη την Κύπρο για να προσκυνήσουν. Έφταναν από την προηγούμενη μέρα με τα ζώα τους και κατασκήνωναν γύρω από το μοναστήρι. Ήταν μεγάλο πανηγύρι.

*-Ποια αξιοθέατα υπάρχουν στο Ριζοκάρπασο;*

-Εκτός από τα μοναστήρια, όλη η περιοχή ήταν πανέμορφη. Το ίδιο το ακρωτήριο του Αποστόλου Αντρέα ήταν ένα αξιοθέατο, αλλά και όλη η γύρω περιοχή, η φύση και η θάλασσα.

*-Ξέρω ότι είναι δύσκολο να μιλάς για την εισβολή, αλλά θα ήθελα να μου πεις τι ακριβώς έγινε;*

-Τον παππού σου τον πήραν αιχμάλωτο στην Τουρκία. Όλοι νομίζαμε πως πέθανε, ευτυχώς μετά από έξι μήνες ήρθε πίσω. Όλοι ήμασταν εγκλωβισμένοι, και άλλοι χωριανοί μαζί. Δε θέλαμε να φύγουμε από το χωριό μας, από το σπίτι μας. Τρεις φορές την ημέρα έπρεπε να παρουσιαζόμαστε στην τούρκικη αστυνομία.

*-Όταν πήραν τον παππού μου οι Τούρκοι εσείς πού ήσασταν;*

-Μείναμε στο χωριό με τη μητέρα μας και άλλους χωριανούς.

*-Πότε επέστρεψε ο παππού μου από την Τουρκία;*

-Όπως σου είπα προηγουμένως, επέστρεψε μετά από έξι μήνες. Πολλοί όμως αιχμάλωτοι δεν επέστρεψαν, τους σκότωσαν οι Τούρκοι όταν τους πήραν αιχμάλωτους στην Τουρκία.

*-Γιατί ο παππούς μου δεν έφυγε ποτέ από το Ριζοκάρπασο και είναι μέχρι σήμερα εγκλωβισμένος;*

-Του αρέσει το Ριζοκάρπασο, το αγαπά. Ήταν δύσκολο να αφήσει το σπίτι του και τα χωράφια του.

*-Εσύ πόσα χρόνια ήσουν εγκλωβισμένος;*

-Ήμουν δεκαεπτά χρόνια εγκλωβισμένος.

*-Τι ήταν εκείνο που σε ανάγκασε να έρθεις στην ελεύθερη Κύπρο;*

-Έπρεπε να έρθω στην ελεύθερη Κύπρο για να βρω δουλειά και να κάνω οικογένεια, έτσι εγκαταστάθηκα στην Πάφο.

*-Ξέρω πως το Ριζοκάρπασο είναι μέσα στην καρδιά σου, για αυτό και ονόμασες και το εστιατόριό μας στην Πάφο Ριζοκάρπασο. Κάνε μια ευχή.*

-Μακάρι να ελευθερωθεί η Κύπρος και να πάμε στα χωριά μας!

*-Ευχαριστώ, παπά και εύχομαι σύντομα να ελευθερωθεί η Κύπρος μας!*

Μαρία Πετρούλα Σιαμπή